

İÇİNDEKİLER

| | |
|----------------------------------|----------|
| KORSAN GÜLÜMSEMELER | 2 |
| AY BATIŞI | 2 |
| BAĞIR BENİ | 3 |
| BİR AŞK İÇİN DEM..... | 4 |
| BİR ŞİİR İÇİN YAS | 5 |
| ÇAĞRI..... | 6 |
| ÇİNÇİNLİ ÇOCUKLAR | 7 |
| DEĞİNMELELER | 8 |
| GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | 8 |
| GÜZELLEME | 9 |
| İKLİM DÜŞÜŞLERİ | 9 |
| İTİRAF..... | 10 |
| KARAR | 10 |
| KARŞI EYLÜL | 11 |
| KOPUŞ | 11 |
| KORSAN GÜLÜMSEMELER..... | 12 |
| ONİKİLERİN VEDASI | 13 |
| SANCI..... | 14 |
| SULARIN YOLCULUĞU | 15 |
| YAĞMUR HABERCİLERİ | 16 |
| YANKI..... | 17 |
| YAZGI | 18 |
| YORUMSUZ..... | 18 |

Korsan Gülümsemeler

Ay Batışı

Çöl'üm
Rüzgâr kendi rüzgârım
Kum kendi kumum
Sis basar vahalarımı
Sığmam kendi kendime
Düşlerine çağır beni.

Yüzümü aşka döndüm
Lanetlisiyim kutsal kitapların
Minnetim yok Nuh'un gemisine
Bir sana inandım
Bir de rüzgârlara
Issızlara götür beni.

Kılavuzum olmadı peygamberler
İnanmadım tanrılara
Tufanlara yazgılıyım
Sensizlik düşer payıma
Aşk olmasa ölüm neyse
Gözlerinde sakla beni.

Bütün geçitler kapalı
Namlusundayım avcıların
Hayat aşka emanettir
Adını isyan belledim
Unutma, unutma beni.

Bağır Beni

Bütün sesimi sana bırakıyorum
Bütün rüzgârlarımı
Çekip gidiyorum işte
Küskün atlılar peşinden
Dönüşüne yasak konmuş yolcuyum.

İzlerimin üzerinde gezinirken bulutlar
Dağ yamaçlarında, yol boylarında
Avcılar izimi sürer bir dalın uçlarında
Yaprağında yeşilin
Kuşatmaya alırlar bir çiçeğin rengini

Oysaki ustasıyım, tarihiyle yaşıtım
Yenilginin, bozgunun

Sular ısınır bir den
Bir takla güvercin döner havada
Bahar firara çıkmıştır
Suçum sübuta erer, hüküm kesindir
Sabıkam tescillenir
Aranan iki kişiyiz
Küskün bir şair, kaçak bir bahar
İkimiz de firariyiz.

Çekip gidiyorum bir yıldız tutunarak
Her gece oradayım işte
Her bahar samanyolunda.

Bütün sesimi sana bırakıyorum
Bütün rüzgârlarımı
Bağır beni.

Bir Aşk İin Dem

Bir byk okyanusta buluřacaktı yzlerimiz
Birbirimize anlatacaktık sonra
Kısacık yařamların uzun yklerini

Oysa
İpleri zmedin hi
Denklerin hep hazırdı
Bırakıp gideceksin iřte, biliyorum
Kopuřun tetiėinde parmakların.

Bu ařk masalında Simurg deėilsin
Beynimi yaėmalayan yedi bařlı ejderha
dn isteme benden
Verecek bir řeyim yok
Kalbime sakladığım tek bir dinamit
Btn varlığım.

Yaklařtıėa uzaklařtıėım
Zmrd- Anka kuřum
Drt řafak tede yeřeren umut
Yalancı yrim.

Bir Şiir İin Yas

Felsefesiz düşüyor yapraklara iy
Belirsiz yönlerle uuşuyor kuşlar
Sağanaklar boşalıyor art arda
Caddeler bomboş
Yüzlerini kaırıyor yağmur kaakları

İlk kaağını saklayan dağ acemisi
Eğlenmiyor dudağında gülüşler...
Solgun izlerini arıyor alnında
Sokakların öfkesi
İlık bir esintiydi oysa nefesin
Karanfil yanığı aşklar büyüten.

Ateşe atacaktık hani
Cehennemde sınanacaktı yürek
Su yoruldu taş eskidi mi?
Mağrur bir düşte miydik yoksa
Mavi alevli yangınlar da mı çıkarmadık...
Burukluğum ateşin suya sitemidir.

Kanın rengi yoktu
Her ürperiş
Seni hatırlamaktı biraz.

Çağrı

Islak bir mendil gibi toplanıyor avuçlarımda
Yolların ıssızlığı
Bütün yolculuklar
Kanayan bir düş oluyor omuz başlarımda
Bir parça güneş kurutuyorum
Gözlerinin korunda
Ve sesini arıyorum İshak kuşunun
Arnavut kaldırımlı sokaklarda.

Eskiden tanıyorum seni
Henüz doğmamıştın daha
Yanyanaydık ön koltuğunda
Köhne bir otobüsün
Yolculuk ettik biraz
Bir mevsimden diğerine
Sen yüzünü armağan ettin
Badem yapraklarına
Ben izlerimi bıraktım yol boyu.

Düş yolcusuydum dün yine
Çocukluğumu aradım soluk soluğa
Gülüşünle karşılaştım
Yüzün yüzüme düştü.

Badem yaprakları getirdim sana
Yüzünden kalan armağan
Yeşiline sesin sinmiş
Gel, yüzünü seyredelim.

Çinçinli Çocuklar

Yurt tutarız
Evrenin bir başka gezegeninde
Ak bir bulut gibi asılıdır mekânımız gökyüzüne
Biz Çinçinli çocuklarız.

Kuytu dam altlarında kesilir göbeğimiz
Ölçüsüdür yiğitliğimizin sabıkamız
Dünyaya atmadan ilk çılgılığımızı
Polis kayıtlarına işlenir adlarımız
Biz Çinçinli çocuklarız.

Tanrısız yeryüzünün
Ve sınırsız evrenin
Kırbaçsız haydutlarıyız
Hırsız, serseri ve sefil yaratıkları
Biz Çinçinli çocuklarız.

Alıcı kuşlar gibi döner başımızda
Cengizhan'ın tolgası
Atilla'nın kılıcı
Onbaşı Hitler'in gazabı.

Ensemizde hissederiz
Öfkenizin soluğunu
Bu bulutlar yağmur tutmaz
Yasalarınız nafile
Çıplak ayaklarımızda parçalanır
Demir miğferleriniz.
Alıştık topluca lanetlenmeye
Ve öğrendik sevmesini
Birer birer.

Konuklarıydık Tur'u Sina'da
Sefil Musa'nın
-sefilliğimiz bundandır biraz-
İlkin biz itaat ettik
"Öldürmeyeceksin" emrine
Akrabamız sayılır cümle peygamberler
İsa'dan Muhammed'e
Yarenimizdir şeytan
Kılıç çeker, zar atarız
Yaslanıp sedir ağaçlarına

Mezarlık kıyılarında.

Ve ucuz şarapla ısınırız
Karlı kış gecelerinde
Cümle nehirlerin yatağıyız, amma
Sadece kendi selimizin kumuyuz.

Hepimiz bitirdik onuncu yaşımızı
Küçüğüz on beşinden
Göz bebeklerimizde bileriz bıçaklarımızı
Firari yaşamlara mahkûmuz
Çılgın kavgada ve küfürde
Çetindir sevdamız da
Kahrımız gibi.

Biz Çinçinli çocuklarız
Çılgın, hayalperest ve deliyiz
Biz bilgeyiz
Sıcak yaz akşamlarından
Karlı gecelere
Sımsıcak bir kan gibi akarız
Hep aynı yanışı yapar
Aynı kurşunla ölürüz.

Değınmeler

(I)
Şirin'i olmadığın aşklar istedin
Sıkışıp kaldın yer-gök arası
Kaşlarını çatma, ey güzel çocuk
Sen hüznü de hak etmedin.

(II)
Bugün senden haber geldi
Uzaktardan döneceğim demişsin
Bir yanışlık olmalı
Sendeki adresim hükümsüz.

Gereği Düşünüldü

Karda çiçek izleridir
Gün ucu gülüşleri
Düşün sabıka kaydına
Suç işliyor düşleri.

Güzelleme

Ben ayakta ölmeliyim
Mevsimlerin en ölümsüz yerinde
Bir dal gibi düşmeliyim toprağa
Minnetsiz.

Bir top ateş olmalı nefesim
Meydanlarda
Tespîh taneleri gibi geçmeli şehirler
Parmaklarımdan
Yelken açmalı korsanlar
Çocukluğumun ilk izlerine
Rumeli türküleri okumalı rüzgâr
Denizlerin tepelerinde
Ben ayakta ölmeliyim
Ayakta
Usulca.

Çırlıçiplak düşmeli ay
Nehir dalgalarının köpüklerine
Senin her gülüşünde
Cemre düşmeli sulara
Ve bir yosma kıvraklığında
Karşılmalı beni ölüm
Sessizce.

Kelebekler uçmalı yüzümün ovalarında
Ve cesedim yem olmalı
Kirli dişlerine ölümün.

İklim Düşüşleri

Alıştım çocuk
Alıştım şubat yangınlarına
Düşlerimin akrep istilasına alıştım
Dayanamam çocuk
Dayanamam
Mayısta yağmurların ağlamasına.

İtiraf

Sularda yansıyan yüzün olmadı
Adın yok ki çağrılсын, gel diye

Alnındaki ateşin küllerinde terlerdim
Yamaçlarıma eserdin, nehirden kopan rüzgârdın
Söz olurdu, güvercinler uçsa göğsünden
Yangınlar çıkardı hep, birlikte görölmekten.

Göveren meşelerin yeşilinde sen yoksun
Bir yağmur kuşuydu kalbim, avuçlarında çırpınan
Dağları deleyim isterdin, turaçlar konardı sularına
Şirin olmadın ki
Ferhat'ın olsun

Karar

Bir tel saçın vardı bende
Geçen yazdan kalma
Sana gönderiyorum
Ro-Ro seferi yapan bir gemiyle
Olduğun yere işte
Evrenin bir ucuna

Bir tel saçın vardı bende
Geçen yazdan kalma
Bir yağmadan arda kalmış ganimet
Yatağında hırpalanmış bir nehir

Yeşil bir su
-Yasak ve kutsal
Bulanık ve soğuk-
Üniformalı bir kaptana emanet
Endişesiz ve rahat.

Karşı Eylül

Hırçın bir ıssızlık bu eylül
Su üşür
Sessizlik sesini yitirir
Kanatlarında taşıdıkları mayısı
Seslerinde öldürür kırlangıçlar
Ve bütün renkler silinir ansızın.

Serüvenleri de eskitiyor hayat
Artık bir son sözdür her esinti
Mahşere sürüyor atını küskün bir şövalye
Kapanıyor kitap:
İşte ortadayım
Söze ne hacet.

En çok eylülde yaklaşır yıldızlar yeryüzüne
Bir su kendini eskitir
Sesinin erguvan renginde
Ki bir onmaz yürek
Dağılır kendi rüzgârında
Kendi yelinde dirilir.

Ah! Aşk
Kalbimin kesik damarı
Başına buyruk serseri
Mayıs öldü
Hüzün düştü payıma.

Kopuş

Gizemli düşlerle bağlanırdım akşamın yeşil ucuna
Tek tek öperdim yağmur damlalarını mevsimler boyu
Yüzün dağlara düşerdi, ak bir buluttum saçlarında gezinen
Teslim alan sen değildin, teslim olurdum hayaline.

Kalbim, aldanma yalanların atlas yüzüne
Çekilen tetiğin kurşunu değilim artık.

Korsan Glmsemeler

Kusursuz bir ingeneydi evrenin ortasında
Dađları sesinden tanırdı
Bulvarları glşnden

Tek bir ađacı, ulu bir orman
Kovuklarında gizlenirdi kaaklar
Albatros'du ıssız enginlerde
Okyanuslarda korsan
Yređinde nefesti, gzlerinde ışık
Dşlerinde glmseyan ocuklar

Bađışlanmayı reddetti
Bađışlamadı asla
Şerbetliydi cmlesine belaların elbet
Kerem'in ateşinde yanmayan Aslı
Aslı deđildi
Kendi klyle yazılırdı her yangının tarihi
Şah damarından vuruldu

Korsan glmsemeler kaldı yznde
İsyan sessizliđinde iki dize şiir:
*"İlman iklimlerin harcı mıdır
mevsimsiz aşklar
Kendini vuran şafaklara yağar ancak
Kendini ıslatan yağmurlar"*

Onikilerin Vedası

"Şili halkı faşist Pinochet'den hesap soruyor"

Basın

Başımızı dizlerine koyar gibi sevgilinin
Bastık ölümüne bir sevdayı bağrıma
Artık konuşmayacağız
Söylendi söylenecekler
Ve şimdilik kapatıyoruz yaşam defterimizi
Dinlenip dönmek için
Arasına halkların.

Ey! Evrenin yaratıcısı
Soylu kavganın neferi
Açık tut koynundaki yerimizi
Sakın küllenmesin yüreğindeki kor
Serin bir sabah rüzgârıyla döneceğiz.

Ey! Parmak uçlarına basarak ilerleyen gece
Ey! Karanlıkların kanlı yarasaları
İnfilak etmek için mundar bedenlerinizde
Dinamit fitili döşeyecek ölümümüz
Rüyalarınıza.
Yeniden, yeniden döneceğiz
Kavga denen o sevdanın içine
Taze bir yaradan akan kan sıcaklığında.

Sizi üniformalarınızdan tanıyacağız
Utanç damgalarınızdan
Her korku sizin için.
Direndikçe çoğalacak gülüşlerimiz
Barikatlarda
Gülüşlerimizden korkacaksınız
Doğan günden yağın yağmurdan
Korkacaksınız
Uçan kelebekten kayan yıldızdan
Korkacaksınız
Çimen yeşilinden, başak kokusundan
Korkacaksınız.

Hiçbir kuş uçmayacak tepenizin üstünden
Hiçbir ağaç gölge etmeyecek size
Böcek seslerinden korkacaksınız.

Sesimiz acem hançeri
Adımız kahredici Amazon oklarıdır
Sesimizden, adımızdan korkacaksınız.

Korku sizin içindir
Ve hiç kimse hak etmedi bu korkuyu
Sizin kadar.

.....

Dudaklarımızdan ayrılan ısıklarımızı
Bedenimizden ayrılan gülüşlerimizi
Dostlarımıza bırakıyoruz
Armağanımız olsun...

(*) Şilili devrimcilere ithaf

Sancı

Ömrüm
Kanatsız uçan kırlangıç
Zamansız, sırasız, serseri
Külünde duman eğlenmeyen
Dehşetli sancım
Yenilgiler ustası...

Suların Yolculuđu

Gün, beyazını yıkarken suların yeşilinde
Dingin sabahları yükler yelelerine
Hırçın ve asi bir at
Uçar karaca çevikliğinde
Asıp terkisine mayıs rüzgârlarını
Ay büyür gözlerinde kocaman olur.

Gecenin en laciverdi yerinde
Kâşifler keşfe çıkar gülüşlerindeki gizi
Fatihler talandadır alnının ovalarında
Hüznün tetiđi çekilir, esmerleşir rüzgârlar
Bir mevsim yalanıdır, yağmurda unuttuđun gölgen.

Söz hükmünü yitirmiştir
Her şey kurşundur artık
Yenilgi kutsallaşır
Yorulur ateş kuşları
Bir şafak kendini vurur bir dönemeçte
Ve sular yolculuđa çıkar, kendi bilinmezine doğru

İzleri kalacaksa öpüşlerinin
Islak haziran sabahlarında
Bir masal kuşu kendini yakabilir
Küllerini eşeler, buruk gülüşleri çıkar ortaya
Yangını kendinedir, yürek kendinin.

Gecenin en laciverdi yerinde
Bir aşk tutunur kanatlarına turnanın
Bir deniz ki...
Kumsalına küsmüştür.

Yağmur Habercileri

Batan güneşin ardından koşarlar
Karanlık ölüm demektir
Atlayıp şeytanın atına
Tiranların gece yasalarını
Tağyir, tebdil ve ilga'ya
Cebren teşebbüs ederler

Toprak kovuklarından doğarlar
Henüz keşfedilmemiştir ülkeleri
Asi rüzgârdırlar
Aşkın ve ateşin
Kesik damarlarında tutuşturup yangınları
Yağmur duasına çıkarlar
Ve ay büyürken amentü okurlar
Bilinmeyen rüzgârların peşinden

Yaz yağmurları çabukluğunda
Ve bir rüzgâr çevikliğinde
Kuyruklu yıldız gibi akarlar
Evrenin ortasına
Sulayıp atlarını Fırat'ta
Işıktan kanat takarlar
Uçarlar Dicle üzerinden
Söylenceler ülkesine

Ortadoğu'da aşirettirler
Afrika'da kabile
Madencidirler Zonguldak'ta
İspanya'da gerilla

Yani
Zapt edilen ülkelerde
Zapt edilmeyen yürektirler.

Yankı

Yıldızlı geceleri giyinirdin
Ateş kuşlarına emanetti gökyüzün
Sesin yüzünde incelirdi
Güneş ellerinde
Her yanın insandı, her yanın aşk

Derin uçurumlarda açardın, soylu
Yabandın kentlere, aşk acemisi
Sert eserdi vadinde rüzgârlar
Üşürdün sabah serinliğinde
Ağlamak geçerdi içinden, ağlayamazdın
İç çekişler minnetin diğer adıydı
Bir kurşundu nihayet her aşkın payı

Bir yanlış mevsimdi yaşam
Serüvenler yakışırdı sana
İssiz istasyonlardan kalkardı trenler
Ve ayrılıklara çıkardı bütün yolculukların
Yalnızdın kendi yücelerinde
İp ve gölgeydi hayat

Zamansız yolculukların serüvencisi
Söylencelerini taşırdı rüzgârlar
-Sularına sürgün hükmü kurulan-
Evrende yankılanırdı sesin
Şarkılar söyledin de bütün dillerde
Lal olurdun kederin tarifinde
Kutsal günahlarına adanmış ömür
Şeytanın soylu ruhu

Suların karanlıklara gömüldü
Kuzey yıldızın da yok artık
Yine avcıların menzilindesin
Ve bir kuş uçuşunda değil
Bir kurşun atımındasın.

Yazgı

Gökbiliminden hiç anlamadığım halde
Yıldızları seyrediyorum durmaksızın
Acemi ve tutkulu bir kumarbazıyım hayatın
Açık oynuyorum kartlarımı
Ve rest çekiyorum
Niçin hep yenilen benim?

Kırmızıya boyamak istiyorum
bir palyaçonun burnunu
Dargınlıklarımı kırmızıya boyamak istiyorum
-ki aykırı düşün ayrılıklar-
Sokakları kırmızıya boyamak istiyorum
Niçin tuvalimdeki renkler uçuk?

Katlanabilirim yaşamın bütün mihnetine
Yeter ki ıslansın bedenim sırlıslam
Ansızın bastıran sağanaklarda
Karışmasın rüzgârın armonisine
Bırakıp gidemeyenlerin yazgısı

Niçin yüzümün bir yanındaki yaradır
Derin suların gölgesi
Niçin dağılmıyor gözlerindeki sis
Açık deniz rüzgârlarında?

Çekip gitmek mi?
Payıma düşen.

Yorumsuz

Eşikte bırakıp korkularını
Aşklarını yangınlara verdiler
Hayata ve sulara merhaba deyip
Çekip gittiler.